

Meeuwenloop: De Mosselloop

Om meteen maar de prangende vraag te beantwoorden; waarom de naam Mosselloop?!? In mijn ogen heeft mede organisator Robin Kras gekozen voor deze naam omdat natuurlijk Theo Mossel de drijvende kracht is achter het uitzoeken welke wedstrijden wij kunnen lopen. Ondanks dat er momenteel veel loopjes verdwijnen door vrijwilligerstekort, weet hij toch een mooi afwisselende wedstrijdkalender in elkaar te draaien.

Dat deze loop geen officiële loop is, maar een zelf georganiseerde, doet voor ons Meeuwen niets aan de loop af. De Mosselloop is bij deze dus geboren!

De wedstrijddag was bewolkt met een toch nog wel een windje. Die later toch wel een groot gedeelte van het parcours tegen bleek te zijn. Al mogen we daarover van Carlo Jonk niet klagen, moeten we maar eens met Egmond mee gaan doen.

Vooraf bleken er een hoop Meeuwen pijntjes te hebben, achillespezen, kuiten, heupen.. de gehele anatomie van het menselijk lichaam kwam voorbij. Maar grotendeels is dit dus de welbekende zandstrooierij. Johan Smit riep al bij het uitstappen van zijn auto al hard; niet fit! Nu eens niet door zijn achillespees, maar nu een feestje tot diep in de nacht met nodige alcoholische versnaperingen, was de boosdoener. Niels Bergsma schijnt er ook bij gezeten te hebben, die heb ik anders niet gehoord. Hetzelfde excuus gold ook zo bij de fam. Steur; Natasja en Ed. Erik Beudeker, net vader geworden van dochter Yinthe, zei dat het slaaptkort hem nekte om in vorm te zijn.....maar hij had haar wel meegenomen als support evenals de kersverse moeder. Mooi kindje overigens!

Verder was er veel support onderweg te zien van trainers, geblesseerden en andere geïnteresseerden. Leuk en dank hiervoor!

Bij het startschot van Jack Tol knalde de snelle mannen uit de startblokken. Helaas moest Simon Kroon na 100m de wedstrijd al staken vanwege een blessure.

Achter het peloton snelle mannen liep Martien de Graaf de hele wedstrijd moederziel alleen, maar wel solide naar de eindstreep. Frank Bond en Iwan Lautenschütz hadden ook een mooi onderonsje waar uiteindelijk Iwan liet zien wie de baas is.

Na 2 km ontstond er een mooi treintje met Ed Steur, Gina van Riesen, Dick Kuki, Rildo Galgren en mijzelf. Dick Kuki en Rildo moesten op een gegeven moment lossen. Gina en ik bleven nog lang bij Ed en hebben nog Arno van Ballegooij ingehaald...oei, oei, oei, wil iemand helpen zoeken naar zijn vorm? Ed was duidelijk de man in vorm vandaag. IJzersterk. Korte nachten doen de familie Steur goed, want ook vrouwlief Natasja liep vandaag ook een ijzersterke wedstrijd. Wel na Greetje Veerman, die kwam stuwend de finishlijn over!

Bij de mannen was Bouke Bouma overduidelijk de snelste. Om plek 2 en 3 werd stuiver gewisseld tussen Joost Zaunbrecher en Tyas Visser. Joost deelde hierin de klap uit en ging er vandoor met de 2^e plek.

Bij de vrouwen mocht ikzelf de eerste plek innemen, daarna kwam Gina van Riesen sterk de finish over. Nieuwkomer Kim Kes knalde er in met een derde plek.

Volgende week kunnen de kaarten weer anders liggen, want dan gaan we weer crossen, NEA Cross in het Pumberbos!

Groet Petra Lautenschütz-Vink